

Wat betekent confessioneel?

Confessioneel wil zeggen: we houden vast aan het geloof zoals dat in de belijdenissen (o.a. apostolische geloofsbelijdenis, Heidelbergse catechismus) van alle eeuwen is samengevat.

De Bijbel, het Woord van God, staat ondubbelzinnig en onbekrompen centraal in onze eredienst. We zijn gemeente van Jezus Christus en richten ons op Hem als middelpunt, die ons door Zijn sterven en opstanding met God heeft verzoend.

We plaatsen niet het individu centraal, dat zelf goed en kwaad kan bepalen en eigenlijk niet verlost hoeft te worden, maar Christus staat centraal.

Open wil zeggen: we hebben respect voor de traditie, maar zijn niet star. Er zijn verschillende visies mogelijk; we zijn het niet overal altijd met elkaar eens; de verschillen in persoonlijke geloofsbeleving krijgen de ruimte.

Met "open" bedoelen wij ook dat wij ons niet terugtrekken in de marge, maar vanuit het midden een geluid laten horen dat gericht is op Christus. We zijn niet wereldvreemd, maar we gaan ook niet volledig op in de wereld. Daarnaast willen we uitnodigend zijn voor de hele gemeenschap en gastvrij voor mensen met nieuwe ideeën.

Waar staan wij voor?

We geloven in de liefde van God de Vader voor alle mensen. Deze liefde hebben we leren kennen door Jezus, de Zoon van God. We geloven dat Hij voor ons gekruisigd is, gestorven en door God weer is opgewekt uit de dood. Dat hij de Redder is van de wereld. Daarom mogen we zeker weten dat Gods liefde sterker is dan de macht van zonde en dood, en geloven wij in een levende God.

Door de Heilige Geest mag Gods liefde een plek krijgen in ons leven. Door Zijn Geest wil God in ons wonen. We geloven dat God mensenlevens vernieuwt en heelt. We mogen leven vanuit de vergeving, en in woord en daad getuigen van Gods liefde.

Wij geloven in Gods toekomst, het koninkrijk van God en een eeuwig leven.

We belijden dat Jezus Christus onze Heer is en het Hoofd van Zijn kerk op aarde. Hij bouwt Zijn gemeente op door Zijn Woord en de Heilige Geest.

We geloven in de kracht van de christelijke gemeenschap die samenkomt om God te eren, om tot Zijn lof te zingen en tot Hem te bidden. De Bijbel gaat open om daaruit te leren en te groeien in geloof. We geloven dat Gods Geest door de woorden van Bijbel heen tot de gemeente spreekt

Kortom, de wijkgemeente Jozefkerk wil niet alleen een geografische gemeente zijn, maar vooral een modaliteitsgemeente. Onze uitdaging is om een balans te vinden tussen een traditioneel, op Christus gericht positief en eigentijds geluid. We willen een kerk zijn die spiegelt, inspireert en de kerk bij haar centrum in Christus houdt.