

B I J L A G E

D E Z O N D A G S B R I E F

V A N V R E D E N O O R D

Protestantse Wijkgemeente Vredenoord
Opstandingskerk: Wilgenbeemd 2
Adventskerk: Lindelaan 49
www.vredenoord-assen.nl
zondagsbrief@vredenoord-assen.nl

Zondag 8 januari 2023



Bij de viering van zondag 8 januari 2023

De kerkdienst van vandaag wordt gekenmerkt door de werkwoorden stilstaan en op weg gaan. De keuze die we als wijkgemeente hebben gemaakt voor de vierplekken heeft tot gevolg dat we in zekere zin afscheid nemen van de Adventskerk. We staan daarom stil bij wat dit gebouw ons heeft gegeven. We staan ook stil bij de weg die we zijn gegaan om tot deze keuze te komen en bij wat het allemaal betekent in emotioneel en praktisch opzicht.

We gaan ook op weg. Letterlijk, door op gegeven moment de spullen te pakken en naar de Opstandingskerk te reizen om de dienst dáár te besluiten met zang en zegen. Maar ook figuurlijk: want vandaag markeren we weliswaar een punt op de tijdlijn van onze wijkgemeente, maar de weg gaat verder en die weg zal weer andere uitdagingen geven.

In tijdschema:

Vanaf 9.30 uur: koffiedrinken in de Adventskerk

10.00 uur: aanvang dienst in de Adventskerk

11.00 uur: vertrek naar Opstandingskerk

11.30 uur: dienst wordt besloten met lied en zegen in de Opstandingskerk

11.45 uur: koffiedrinken in de Opstandingskerk

Voorgangers in de dienst zijn ds. Roeland Busschers en ds. Helène van Noord. Organisten Wietse Meinardi en Frank van der Meulen.

Uitzending van deze dienst

Het gedeelte van de dienst in de Adventskerk zal via de livestream via Youtube worden uitgezonden. Omdat het niet mogelijk is de apparatuur hiervoor zo snel over te brengen, zal het deel van de dienst in de Opstandingskerk alleen via Kerkomroep.nl te beluisteren zijn.

Naar de Opstandingskerk als “gemeente-huis”

Komende zondag vieren we als Vredenoord een bijzonder moment op de tijdlijn van onze wijkgemeente. De weg er naartoe was intensief en emotioneel op vele fronten. Dat we dit markeringspunt vieren is daarom geen triomfantelijk feest. Tegelijk hopen we vandaag voor onszelf ruimte te scheppen om vooruit te kijken en energie te geven aan de voortgaande beweging van gemeente-zijn en kerk-zijn in de wereld.

Een terugblik hoe we tot dit punt op de tijdlijn kwamen

Om een veelheid van redenen besloot de kerkenraad dat het, óók voor de beleving van één wijkgemeente zijn, wijs zou zijn om een keuze voor één vierplek te maken.

Als eerste stap in dat proces zijn er meerdere gesprekken gevoerd door Kerkenraad en wijkgemeente over de kleur en het profiel van Vredenoord. Steeds weer bleek uit die gesprekken dat het ingewikkeld is om woorden te vinden voor wie wij als Vredenoord zijn en willen zijn.

De geloofscultuur van Vredenoord wordt bepaald door de veelkleurige gemeenschap, waarbinnen geloven op veel verschillende manieren inhoud en betekenis krijgt en ook verschillend wordt beleefd. Wij vatten dit vaak samen in het woord ‘ruimzinnig’. Werkwoorden als ‘belevén’, ‘zoeken en leren’, ‘samen en doen’ kwamen daarin steeds naar voren.



Redactie: Ineke Siekmans T 06 5048 5315, Wim Oosterveld T 06 1021 1169, Ammy Braam T Jaap Pastoor T 344496 en Wobiene Sibma T 342714

Kopij vóór donderdag 18.00 uur naar: zondagsbrief@vredenoord-assen.nl

Stuur uw kopij – indien mogelijk – ruim op tijd. In het mailverkeer kan het voorkomen dat kopij niet of niet op tijd arriveert. De redactie draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Bollen met twee kleuren

Om onszelf als wijkgemeente inzichtelijk te maken kwam vanuit de kerkenraad het beeld op van allerlei bollen. Alles wat met vieren te maken heeft, van zondagochtenddienst tot en met woensdagavondvesper en alles ertussen, werd gesymboliseerd in een oranje bol. Vieren, zo vinden we in Vredenoord, is het hart van onze wijkgemeente waarin het ontmoeten van elkaar en van God en het beleven 'van het heilige' plaatsvindt.

Naast vieren zijn vele andere activiteiten die onze wijkgemeente tot Vredenoord kleuren. Met behulp van blauwe bollen maakten we die activiteiten zichtbaar. Denk dan aan allerlei diaconale activiteiten, of samen eten, of een leerhuis, een expositie, een bijeenkomst voor senioren, ga maar door. Mensen die meedoen aan al die activiteiten hoeven niet persé zichtbaar te zijn op de zondagmorgen, ontdekten we al gauw bij het nader invullen en bekijken van al die 'bollen'.

Keuze

Dit beeld van de bollen speelde mee in de gebouwenkeuze. Sommige bollen, oranje of blauw, passen beter in het ene gebouw dan in het andere. Dat maakte een keuze zeer ingewikkeld. Toch hebben we in december 2021, midden in coronatijd mét alle beperkingen, een keuze gemaakt. In de wetenschap dat geen énkéle keuze volmaakt kon zijn, is door de wijkkerkenraad besloten om de Opstandingskerk voor de toekomst te gaan gebruiken.



De kerkenraad realiseerde zich dat door deze keuze een aantal zeer belangrijke elementen van Vredenoord in het gedrang komen en grote schade toebrengen aan de wijkgemeente, en heeft daarom aan het College van Kerkrentmeester gevraagd om het huurcontract van de Adventskerk zodanig te verlengen dat er tijd komt voor onderzoek hoe deze specifieke (vier)activiteiten ook in de verdere toekomst gewaarborgd kunnen worden. Het afgelopen jaar, 2022, is een initiatiefgroep aan de slag gegaan om dit bovenstaande te onderzoeken. De wijkkerkenraad en deze initiatiefgroep realiseren zich dat hier ook andere partners voor nodig zijn: zowel op het niveau van de gehele Protestantse Gemeente Assen als ook buiten de kerk.

Wat verandert er na 8 januari? Wat is er 'anders' na 8 januari?

Vanaf vandaag is de Opstandingskerk het 'gemeente-huis' van de wijkgemeente. De diensten van zondagmorgen én de feestdagen vinden hier plaats. De Opstandingskerk zal tevens de plek zijn waar we elkaar als gemeente treffen in verschillende hoedanigheden: vergaderen, samen eten, leerhuis, gespreksgroep, etc.

De Adventskerk blijft daarnaast voorlopig de ruimte waar de vieringen van Musica Pro Deo zullen zijn. Waar zo mogelijk iedere zondag een morgengebed zal zijn gericht op cliënten van GGZ en anderen voor wie de soberheid van het gebed het beste 'past'. Ook uitvaarten zullen vanuit de Adventskerk mogelijk blijven. En de taallessen van Present zullen er plaatsvinden. Tevens zijn er activiteiten die in samenwerkingsverband met (de pastores van) GGZ georganiseerd worden. Dit alles tot nader orde en wat de toekomst brengen moge.

Zijn we er dan?

Nee, we zijn en blijven een gemeente onderweg. Op stedelijk niveau is veel in beweging. Er zijn zorgen over de toekomst. Dat alles zal onze weg als wijkgemeente blijven bepalen en kleuren en wellicht ook nieuwe consequenties voor gebouwen met zich meebrengen.

Maar wat we meenemen op die weg is, wederom symbolisch, de antependia die in de Adventskerk zijn gebruikt. Een aantal jaren geleden is daar een dubbele set gemaakt, met aangepaste afmetingen voor het meubelstuk (preekstoel en lezenaar) waar ze aan gehangen kunnen worden. Eén set blijft in de Adventskerk en één gaat mee naar de Opstandingskerk. De antependia verbeelden de inhoud van de oranje bol: namelijk de gemeente die bijeenkomt rond het Woord, dat niet alleen een rustpunt van troost en bezinning is, maar ook richtinggevend wil zijn voor onze weg.